

Interview met pastoor Jack Glas, lid van het comité van aanbeveling van Hospice Amandi.

Riet Hekkenberg

Eerwaarde heer pastoor dr. Ir. Jack Glas woont sinds twee jaar in de pastorie bij de Petruskerk in Roelofarendsveen. 'Het is een mooie plek om te wonen'. Glas kwam als opvolger van pastoor Broeders als pastoor in de Clara en Franciscus federatie en nam ook diens plaats in in het comité van aanbeveling van Hospice Amandi.

Glas studeerde na zijn lagere en middelbare school op de Technische Universiteit Delft en werkte als ingenieur in Amerika. Rond zijn 30^{ste} werd hij 'geraakt door God'. Glas ging theologie studeren en net rond zijn 40^{ste} verjaardag werd hij tot diaken en later tot priester gewijd. In 2009 kwam hij als pastor (=herder) in Leimuiden, bij de Franciscus parochie en na de fusie werkt hij voor de hele federatie. Glas ontmoet in zijn werk veel vriendelijke mensen en vindt het fijn om het geloof te delen.

1. *Waarom hebt u JA gezegd op de uitnodiging van Amandi om plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling?*

In Amerika kwam ik al in aanraking met het begrip hospice. Hospice is afgeleid van hospitality (gastvrijheid). Ik ben van mening dat iedereen het waard is als persoon gezien te worden. Juist in die kwetsbare fase van het leven. Het is belangrijk dat je voelt dat je er mag zijn. Ik ben het volledig eens met de doelstelling van het hospice dat iedereen even belangrijk is en aandacht krijgt als persoon.

2. *Waarom zou u het verblijf in een hospice aanraden?*

Om bovenstaande reden: Juist in kwetsbare situatie is een liefdevolle sfeer, huiselijk ingericht, fijn. Je mag er zijn en er zijn anderen voor jou. Als kind van God is iedereen even belangrijk. Als je niet thuis kunt blijven is er het hospice. Waar niet alleen medische zorg is maar ook aandacht voor de mens.

3. *Hebt u persoonlijk of vanuit uw functie ervaring met een hospice?*

Ik wordt regelmatig bij mensen geroepen die in een hospice verblijven, bijvoorbeeld in Leiden, Nieuwkoop of Sassenheim. Je komt daar altijd gelegen en de sfeer is goed. Ook voor de familie is er tijd en aandacht. Ik kom ook in ziekenhuizen en daar is de sfeer toch meer steriel.

4. *Hebt u een motto, een uitspraak die wat u betreft de bestaansreden/oprichting van een hospice weergeven?*

'Iedereen is het waard' .

Jack Glas heeft in zijn herinnering zijn bezoek aan Johannes Paulus II. Hij was heel breekbaar en kwetsbaar in zijn laatste periode al paus maar behield toch zijn waardige uitstraling. Dat trof me toen, het was mooi. Ik gun iedereen die waardigheid ten einde toe.

5. *Hebt u nog iets toe te voegen, wilt u nog iets erover kwijt?*

'Ik ben enorm blij dat het hier lijkt te gaan lukken een hospice, een liefdevol gastvrij huis te bouwen. Ik hoop dat het lukt om voldoende vrijwilligers te vinden. Het is mooi als mensen van allerlei gezindten mee doen, veel groepen uit de samenleving zich erbij laten betrekken.