

09 september 2015

Interview met Marina van der Velde-Menting (geb. 1953), burgemeester van Kaag en Braassem als lid van het Comité van Aanbeveling van het hospice in oprichting Amandi.

Mevrouw van der Velde-Menting is op het moment van ons interview, begin september, bijna zes jaar burgemeester in de gemeente Kaag en Braassem. Eind maart 2016 loopt haar eerste termijn af en ze hoopt dat ze minstens nog weer zes jaar als burgemeester mag aanblijven. 'Want ik vind het burgemeesterschap in deze gemeente waanzinnig leuk. Het brengt me wat ik hoopte en wat ik ervan verwachtte. Een gemeente met veel kleinere en grotere dorpen. Ieder met een eigen identiteit. Waar ik dan bindend en faciliterend kan zijn. Ik voel me heel erg op mijn plek hier en mijn man en ik genieten iedere dag ook van onze woning, midden in het dorp en aan het water'.

1. Waarom heeft u JA gezegd op de uitnodiging van Amandi om plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling?

Ik vind het een prachtig initiatief. Het is waardevol en nodig om een hospice in de gemeente te hebben. Het praten over een hospice maakt de dood en erover spreken wat gewoner. Het is een geruststelling voor mensen dat er zorg is waar nodig door een professionele organisatie. Ik wil daar waar ik kan een steentje bijdragen om een hospice te realiseren.

2. Waarom zou u het verblijf in het hospice aanraden?

Of men naar een hospice gaat is afhankelijk van omstandigheden. Bijna iedereen wil het liefste thuis in zijn eigen huis blijven denk ik. Maar soms is thuis blijven niet mogelijk, het huis ongeschikt of raakt de mantelzorg overbelast, fysiek of mentaal. Soms is er geen mantelzorg. En dan is een hospice een goed alternatief, bijna net als thuis, een huiselijke en prettige omgeving.

3. Heeft u persoonlijk of vanuit uw functie ervaring met een hospice?

Nee, dat niet Maar ik hoor er soms wel mensen over praten, dat zijn altijd positieve ervaringen. Zelf heb ik moeite met zorgen, het zorgen voor mijn moeder bijvoorbeeld vond ik moeilijk, ik ben er niet goed in. Ze woonde een klein stukje bij mij vandaan en ik zag haar einde niet aankomen. Ze is uiteindelijk in een verpleeghuis gestorven en dat vond ik echt jammer. Het lijkt me fantastisch dat mensen, als een naaste terminale zorg nodig heeft, men dat samen met een ervaren team van lieve en ervaren vrijwilligers kan realiseren. Die deskundige vrijwilligers kunnen de mantelzorg heel veel ondersteuning bieden.

4. Heeft u een motto, een uitspraak die wat u betreft de bestaansreden/oprichting van een hospice weergeven?

Juist in de laatste fase van het leven moet iemand niet alleen zijn. Het is mooi om samen met je naasten naar een liefdevol en rustig einde te kunnen gaan met ondersteuning en tools van een hospice.

5. Heeft u nog iets toe te voegen, wilt u nog iets erover kwijt

Ik hoop dat het initiatief spoedig landt. Een dergelijk initiatief vraagt veel voorbereiding, ik hoop dat het snel op poten staat. En dat het Hospice in onze gemeente zijn plek vindt.